

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TRUESAX 2002

Vi har haft 34 repetitioner under året samt generalrepetitioner innan spelningar. En repetition leddes av Kristin Uglar i Sollentuna.

6 januari

Den första spelningen var på JULGRANSJAZZEN/Pelles Lusthus den 6 januari. Det var trångt på den provisoriska scenen. Vi spexade lite med "Julmusen" och fick som vanligt publiken, som alltid är underbar, med oss.

23 april

Biblioteket firade Världsbokdagen den 23 april. Palle Thalén läste Nils Ferlin och vi spelade för ca 50 soppätande personer. Monica var med musikskolan i Italien, vikarierade gjorde Håkan Furå iklädd peruk.

27 april

Vi spelade på Kulturhuset i Järna den 27 april. Nature's Own hade konferens där. Vilken akustik - tyvärr fick vi inte spela så länge!

25 maj

En födelsedagsspelning på Edanö hade vi en mycket kall och blåsig lördag den 25 maj. Fingrarna hade svårt att följa med.

1 juni

Till Flen och Granhedsgården åkte vi den 1 juni för att överraska nätverksdamer i Weranprojektet. Ewa hade inhandlat svarta spetsvantar till detta tillfälle. Till dem hade vi korta och långa kjolar, lite nätstrumpor. Damerna jublade och tog en svängom.

9 juni

Årets Tullgarnsdag inföll den 9 juni. Vi spelade ca 1 timma inne i det mörka stallet. Publiken kom och gick som vanligt, vi var mycket nöjda med vår prestation.

22 juni

Den 22 juni/Midsommardagen spelade vi på Stensund. Efter diverse skurar, började vi spela på gräsmattan bakom "Slottet", men efter en kort stund öppnades himlen på nytt och vi fick rusa in under tak. Vi spelade några stycken till, sen avbröt vi. Det övriga programmet skulle följas. Vi var mycket besvikna på väder och prestation. Monica som dessutom hade en alldeles nyinköpt Selmer att spela på!

24 juni

Den 24 juni packade vi turnébussen igen, väskor och saxofoner upp till taket och styrde kosan mot Ingesund. Saxofonkurs en hel vecka med Rolli'n Phones och ytterligare ca 30 saxofonister i många åldrar.

I år grupperade vi oss i olika ensembler och kurser. Improvisation, folkvisor, solistspel med ackompanjemang.... Vi spelade från morgon till sena aftontimmar. Intensivt och mycket bus.

4 augusti

Efter lite sommar uppehåll träffades vi igen den 4 augusti. Vi spelade ihop oss på Ekgården på förmiddagen för att ha konsert på Garvaregården kl. 17.00 i gassande solsken. Sven hade ordnat med ljudanläggning så det lät bra både framåt och bakåt.

31 augusti

Vi spelade på Emil och Jessicas (Ingrids son) bröllop den 31 augusti i Stockholm.

5 oktober

Vår/Ewas supporterer fyllde 90 år, som han firade på Nyängsgården.

Han ville överraska sina vänner med lite svängig musik, den 5 oktober.

10 oktober

Kajsa med vänner hade nyinvigning på Ådas Handelshus den 10 oktober.

Vi spelade på fyra, men det gick bra det med.

26 oktober

Kulturnatt på Södertälje bibliotek var det den 26 oktober. Vi spelade 2 halvtimmes pass. Det var inte så mycket publik men en fantastisk proffsig ljudanläggning, med medhörning, så det var en fröjd för oss att spela.

31 oktober

Sedan hade vi en födelsedagsspelning igen, på Söcitetshuset, den 31 oktober. En herre på 70 höstar.

9 november

"Gott och blandat från 1880-1970" vi spelade och pratade på Biblioteket i Trosa den 9 november. Förvånansvärt stor publik för att vara lördag kl 11.00

8 december

Julkonsert med Trosakören den 8 december i Trosa Lands kyrka och den 15 december i Västerljungs kyrka.

Årets enda studiebesök var på Stampen den 3 maj.

Trosa i mars 2003