

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TRUESAX 2009

21 februari

Åkte Ingrid och Eva ner till Söderköping för lite repetition, vi sov över och fick åka hem i snökaos.

21 mars

Sen blev det uppehåll till den 21 mars då vi åkte till Norrtälje. Anders var med som chaufför och allt i allo. Vi övade som vanligt på musikskolan tills vi var hungriga och trötta i munnarna. Hemma hos Eva hade kocken Putte ordnat god kvälls supé.

Övernattning. Sedan åter repetition på musikskolan till lunch, som stod på bordet när vi kom ”hem”. Därefter klädbyte och mascara, för sedan till Konsthallen för konsert.

Vi spelade för en mycket trevlig publik som gav oss gott gensvar. Eva guidade alla med bravur på vår musikaliska resa över världen.

8 maj

Nästa gång sågs vi den 8 maj i Trosa, hemma hos Åsa. Repeterade från ca 18.00 – 22.00 fredag kväll med fortsättning på lördagen till ca 15.00.

13 juni

Eva och Ewa spelade på 40-års kalas i Söderköping med vikarierna Anders och Ingrid (från sax.kursen) de 13 juni.

8 -14 augusti

De flitiga Evorna var även på sommarkurs igen med Rolli'n Phones.

22 augusti

träffades vi alla igen. Den här gången repade vi på Björkbacken på fm.

Gick därefter ner till stan och åt lunch på Grek-restaurangen. Vi hade spelning på ”Kulturfnatt”, med förband av Tommy Körberg och Benny Andersson. De skulle spela EN låt, men tyckte det var roligt med så mycket publik, så det blev många...

medan vi trampade nervöst nedanför scenen. De som stannade kvar på torget medan vi spelade, tyckte vi var mycket samspelade och föll för vår Chinese rag.

25 oktober

Nästa möte blev i Söderköping den 25 oktober. Vi var inbjudna gäster till Söderköpings storband, som hade sin höstkonsert på Salong Ramunder. Vi gjorde bra ifrån oss. Många från publiken tackade oss efteråt och tyckte vi varit den största behållningen.

4 december

Ulf Thyreen gick bort den 22 november. Vi spelade på hans begravning den 4 dec. Torbjörn Rolff spelade lead med oss eftersom Eva inte hade någon relation till Ulf och lång resväg. Det var en varm och fin atmosfär, det kändes väldigt bra att säga farväl till Chicago, Det gåtfulla folket och Vem kan segla.

Trosa i mars 2010